



# Verrassingen

ANNE-MARIE PLASSCHAERT

Bij de start van het nieuwe schooljaar wachten ons vaak een paar verrassingen. Zo zijn we als opleiding dit jaar alweer een vaklokaal kwijtgeraakt; vorig jaar aan directeurskamers, nu aan een andere opleiding. Maar we hebben er een thuisbasis bij gekregen, want we zijn groter gegroeid. Die thuisbasis is belangrijk voor het onderwijsconcept. Van daaruit gebeurt het allemaal, daarom zijn de vaklokalen rondom gesitueerd – behalve bij ons, want twee vaklokalen zijn uitgedeeld.

Een thuisbasis met vaklokalen is de vaste plek van de opleiding in het gebouw – alleen onze opleiding is de afgelopen jaren drie keer verhuisd onder de noemer: 'kan niet anders' en met onze vaklokalen zitten we over het hele gebouw verspreid. In de thuisbasis werken zestig studenten acht uur lang aan praktijkopdrachten. Zij voelen zich hier echt thuis.

Over docenten en 'thuis voelen' wordt niet gesproken, die voelen zich overal of nergens thuis. Door het gebouw heen zijn werk- en stilte-ruimtes, daar pak je een bureau. Sinds dit jaar hebben we eindelijk allemaal een kluisje voor de laptop en met wat geluk heb je ergens een kastplank. Overbodig, want papier en boeken zijn ongewenst. Alles moet digitaal volgens de nieuwe werkelijkheid – RSI bestaat hier niet.

Dit jaar was er nog een verrassing. Voor de zomervakantie was al aangekondigd: er komt nieuw meubilair. Dus pakten we de materiële restanten van wat wij belangrijk vinden voor de vierde keer in dozen. Na de zomervakantie schoven wij nieuwsgierig onze thuisbasis binnen. Zoals we op deze school gewend zijn, ziet alles er mooi uit: gestyled, gelikt, sjiek. Dan ontdekken we een staande-receptietafel met kapperskrukken. 'Je schuift er vanaf!', probeert een collega. Dat blijkt de bedoeling: gezond werken is actief bij studenten langs gaan, staand feedback geven, staand overleggen en staan achter de computer – acht uur lang op zo'n praktijkdag – goed voor de spataders. En als je je vermoeide benen wilt laten rusten, wacht daar het houten keukenkrukje.

Anderhalve week verder hoor ik in de wandelgang dat de statafel in onze kleine thuisbasis wordt vervangen door tafels. Gezond verstand overwint, denk ik opgelucht. Maar in de nieuwe thuisbasis blijft de staande receptie gehandhaafd. Ik heb voor mijzelf dus maar illegaal een bureaustoel veroverd – collega's zullen wel volgen. Want om onze studenten goed te begeleiden, hoeven wij echt niet gedwongen te staan.



## Agenda

**11 OKTOBER**  
**MeetUp010 #13**

**11 OKTOBER**  
**Netwerkbijeenkomst Nieuwkomers**

**24 OKTOBER**  
**CityLab010 on Tour:**  
**presentatie van de plannenmakers**

**25 OKTOBER**  
**Atelier 21 voor basisonderwijs**

**25 OKTOBER**  
**Rotterdam met LEF: Kick-off**

**8 NOVEMBER**  
**Po-vo conferentie**

*Meer info? Kijk op:*  
[www.romnieuws.nl/agenda](http://www.romnieuws.nl/agenda)



## ROTTERDAMS ONDERWIJSNIEUWS ONLINE

Nu lees je ons magazine. Maar het ROM biedt meer:  
[www.romnieuws.nl](http://www.romnieuws.nl)

Blijf op de hoogte van actueel onderwijsnieuws,  
lees dat wat je niet in het blad tegenkwam,  
kijk in de agenda en meer.