

# QUOTES De Grote Spreekbeurtshow

Stadsdichter Derek Otte verzorgde tijdens de Nacht van het Onderwijs de Grote Spreekbeurtshow. Hierin gaf hij een podium aan enkele van zijn studenten.

Een aantal opvallende quotes lees je hier, het hele verslag en alle voordrachten lees je terug op [romnieuws.nl](http://romnieuws.nl).

***‘Stop met treuren en leef in het heden. Het leed is geleden, het verleden is voorbij en is verdwenen in het luchtledige, dus wees niet koppig. Gebruik je kop.’***

DEREK OTTE

‘IK VRAAG MET DIT GEDICHT OM MEE TE VECHTEN TEGEN HET DODEN VAN ONZE CREATIVITEIT EN TEGEN HET CREËREN VAN EEN **ZOGENAAMDE GRENS**. WANT KIJK, IK HEB WEINIG VERTROUWEN IN SCHOOL, MAAR IK HEB ZEKER WEL VERTROUWEN IN DE MENS.’

SAMI

***‘Ze zat bij mij in de klas, helemaal achterin. Niemand die wist wie ze eigenlijk was. Ze was dik, dom en lelijk. Maar ik hield mijn mond.’***

QUMMAN

‘ZODRA WE LEREN DAT LEREN **ZOVEEL MEER IS** DAN LEREN ALLEEN, KUNNEN WE ZO VEEL MEER LEREN.’

VIVIAN

***‘Doelen bereiken zichzelf niet. Ik zie ik zie wat jij niet ziet. Po, vo, mbo, hbo, wo. Alles O,O. Bij mij staat O voor onvoldoende, voor niet goed.’***

AZIZA