



Linda

Linda Zwegers is lerares in de onderbouw op een Rotterdamse basisschool

Zomervakantie

Als de zomervakantie nadert, merk je dat aan de kinderen, of de kinderen merken dat aan jou en dat laten ze merken, dat kan ook... in ieder geval merken ook de ouders het. Je ochtend start met steeds meer ouders die zeggen: 'Hij heeft slecht geslapen', 'Ze is wat onrustig', 'Is hij in de klas ook zo opstandig?' Zowel op mijn eigen school als op de school van mijn zoon hoor ik het de ouders tegen elkaar zeggen: 'Het is tijd voor vakantie, ze zijn moe' en dat klopt ook wel. Zeker met flink warme dagen kunnen de kids aan het eind van de dag helemaal op zijn, nergens meer zin in hebben, en hun concentratieboog is behoorlijk kort. Er wordt sneller gehuild en meer ruzie gemaakt. Iedereen kijkt uit naar de vakantie. Ouders verheugen zich al op reisjes naar het buitenland en alle andere leuke dingen die gepland staan. De laatste keer dat je de kinderen de school uit laat gaan staan ouders breed lachend hun kind op te wachten, je geeft handen, knuffels en wenst iedereen een fijne vakantie. Heerlijk, het is begonnen...

De eerste schooldag na die heerlijke vakantie sta je daar weer als leerkracht. Na een paar weken vrij – maar toch ook wel al bezig met opzoeken van leuke dingen voor in de klas en de laatste week volop voorbereiden – fris bruin, uitgerust met een fijn lunchpakketje en je tas vol grootse plannen. Kinderen komen een tikkeltje nerveus binnen, maar ook vol goede moed. Eigenlijk staan ze te dringen om hun nieuwe klas te zien, maar bij velen houdt de spanning ze tegen om naar binnen te stormen. Ouders aan de deur melden nu: 'Ja hij vond het wel spannend', 'Ze heeft vannacht niet zo heel goed geslapen', 'Hij vroeg na drie weken alweer wanneer hij weer naar school mag'. En nu hoor ik weer op mijn eigen school en de school van mijn zoon de ouders op de gang: 'Het werd tijd voor school, ik ben er moe van.'

Linda Zwegers

Vergeten groente

DOOR AD OSKAM

